

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Παρ' όλη την οικονομική κρίση που περνάμε στις μέρες μας, κατάφερα πριν μία εβδομάδα να περάσω ένα υπέροχο διήμερο στην πανέμορφη Φλώρινα. Ήταν μια διασκεδαστική σχολική εκδρομή αλλά παράλληλα και περιβαλλοντική. Συμμετείχαμε σχεδόν όλα τα παιδιά της Α' Γυμνασίου στην εκδρομή, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για μένα καθώς ήμουν μαζί με την παρέα μου και μοιράστηκα με αυτούς υπέροχες στιγμές. Επίσης είχαμε μαζί μας τρεις εξαιρετους καθηγητές και την αξιότιμη διευθύντρια, οι οποίοι μας βοήθησαν πολύ στο να κατανοήσουμε αρκετά πράγματα για το περιβάλλον και γενικότερα για τη ζωή σε αυτή την ακριτική πόλη. Παρακάτω θα σας παρουσιάσω τις εντυπώσεις μου πιο συγκεκριμένα για τα μέρη από τα οποία περάσαμε.

Αρχικά θα αναφερθώ στο Νυμφαίο, ένα ορεινό χωριό στο νομό Φλώρινας, στο οποίο στεγάζεται το κέντρο για την προστασία των αρκούδων-το γνωστό στους περισσότερους-"ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ". Εκεί ενημερωθήκαμε για τη ζωή των αρκούδων και μάλιστα παρατηρήσαμε και μερικές από αυτές από κοντά, κάτι που ήταν αρκετά εντυπωσιακό για όλους μας, καθώς σαν παιδιά της πόλης δεν είχαμε ξαναντικρίσει παρόμοιο θέαμα. Κατόπιν φτάσαμε στο περιβαλλοντικό κέντρο που βρίσκεται στη Βεύη Φλώρινας, εκεί πολλοί έμπειροι άνθρωποι μας εξήγησαν τους βασικούς περιβαλλοντικούς όρους και μας μίλησαν για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Ακόμη μας ψυχαγόησαν-κάνοντας πράξη όσα μάθαμε-βάζοντας μας, χωρισμένοι σε ομάδες να γράψουμε μια έκθεση, της οποίας το θέμα αναφερόταν κυρίως στο περιβάλλον. Στη συνέχεια μετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο περάσαμε μία υπέροχη βραδιά τρώγοντας και κάνοντας βόλτες στο κέντρο της Φλώρινας. Η πρώτη μέρα κλείνει με την ξεκούραση μας στο ξενοδοχείο, μετά από μία εξαντλητική μέρα, κρατώντας ενέργεια για ότι θα ακολουθούσε την επόμενη.

Ξημερώνοντας η δεύτερη μέρα μας βρίσκει όλους κουρασμένους και ανύμπορους να σηκωθούμε από τα κρεβάτια. Παρόλα αυτά αναγκαστικά σηκωθήκαμε, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και κατεβήκαμε στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου για πλούσιο πρωινό. Φεύγοντας όλοι χωρτάτοι από το ξενοδοχείο επιβιβάστηκαμε και ξεκινήσαμε την διαδρομή μας προς της Πρέσπες. Κάνοντας μια μικρή στάση πριν την άφιξή μας στις Πρέσπες ενημερωθήκαμε και είδαμε εικόνες σχετικά με τις δύο λίμνες. Στη συνέχεια ανεβήκαμε στο λόφο Κρίνα, όπου αντικρίσαμε μια υπέροχη θέα να ανοίγεται μπροστά μας. Παρατηρήσαμε εκεί με την βοήθεια κυαλιών την χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα από την οποία σημαντική εντύπωση μας έκαναν οι αργυροπελεκάνοι. Προχωρώντας μέσω μιας πεζογέφυρας φτάσαμε στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, στο οποίο επισκεφτήκαμε ένα θαυμάσιο Βυζαντινό μνημείο. Εκεί είδαμε πολλά αρχαιολογικά όπως βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία με σημαντικότερη τη Βασιλική Εκκλησία. Στο ναό βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Αχιλλείου καθώς και τα λείψανα του Σαμουήλ. Τέλος μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου κατοικούν μόνο δώδεκα άτομα. Τελειώνοντας με την επίσκεψη ακολούθησε ένα υπέροχο γεύμα στο νησάκι με θέα τη μικρή Πρέσπα και αργότερα έφτασε η στιγμή της αναχώρησης. Διανύοντας μερικά χιλιόμετρα δρόμο κάναμε στάση στην Καστοριά όπου είχαμε

ελεύθερο χρόνο για αγορά αναμνηστικών και βόλτες. Μετά το πέρας της προθεσμίας ξεκινήσαμε για τα Τρίκαλα. Στο λεωφορείο ήταν φανταστικά.

Φασαρία, συζητήσεις, γέλια. Όλοι λέγαμε τις εντυπώσεις μας και τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε, αλλά παράλληλα λυπόμασταν καθώς ξέραμε πως σε λίγες ώρες θα επιστρέφαμε στην καθημερινή μας ρουτίνα.

Συνοψίζοντας φτάνουμε στο συμπέρασμα πως η συγκεκριμένη εκδρομή ήταν γεμάτη με όμορφες και καλές εντυπώσεις αλλά και με τη διδασκαλία πολλών και διαφόρων πραγμάτων για το περιβάλλον. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να διοργανώνονται συχνά τέτοιου είδους εκδρομές ώστε να υπάρχει αύξηση των γνώσεών μας αλλά παράλληλα και διασκέδαση μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε!