

Εντυπώσεις από την εκπαιδευτική εκδρομή του 3^{ου} Γυμνασίου Τρικάλων στην Παναγία Σουμελά



Την Πέμπτη 19 Απριλίου και ώρα 7:30 αναχωρήσαμε από τα Τρίκαλα, για να πραγματοποιήσουμε την προγραμματισμένη εκδρομή του 3^{ου} Γυμνασίου Τρικάλων στη Βεργίνα, τη Βέροια, την Παναγία Σουμελά, τη Νάουσα, την Έδεσσα και την Κατερίνη. Η εκδρομή αυτή έγινε στα πλαίσια του προγράμματος «Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και όνειρα. παρελθόν, παρόν και μέλλον» στο οποίο συμμετέχουμε. Συνοδοί εκπαιδευτικοί ήταν ο κ. Τσαγκαδόπουλος Χ., η κ. Στουκογεώργου Α. και η κ. Μπανάσιου Ε.

Μετά από λίγες ώρες ταξιδιού, η πρώτη μας στάση ήταν στην Κατερίνη, όπου επισκεφθήκαμε το δημοτικό πάρκο στο κέντρο της πόλης και είδαμε το μνημείο της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο πάρκο επίσης θαυμάσαμε έναν μικρό ζωολογικό κήπο, ο οποίος ήταν αρκετά περιποιημένος και απολαύσαμε τη θέα μιας μικρής τεχνητής λίμνης.

Στη συνέχεια, μεταβήκαμε στη Βεργίνα όπου περιηγηθήκαμε στο Μουσείο και στον Αρχαιολογικό χώρο και είδαμε τους βασιλικούς τάφους. Το μουσείο ήταν κτισμένο κάτω από τη γη και μέσα στο σκοτάδι τα εκθέματα έλαμπαν, έχοντας ένα ιδιαίτερο χρώμα. Εκεί βρισκόταν και ο Τάφος του Φιλίππου Β', βασιλιά της Μακεδονίας και πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Έπειτα κατευθυνθήκαμε προς τη Βέροια όπου περιηγηθήκαμε στην πόλη και φάγαμε το μεσημεριανό μας γεύμα. Αφού τελείωσε η περιήγηση στην πόλη, μπήκαμε στο λεωφορείο, για να πάμε στην Παναγία Σουμελά. Μόλις φτάσαμε, ξεναγηθήκαμε στον χώρο και προσκυνήσαμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Εκεί

ενημερωθήκαμε από έναν υπεύθυνο για όλα τα σχετικά με την ιστορία της μονής. Αφού τελειώσαμε, τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια του Ξενώνα του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά που ήταν κτισμένος σε μία πανέμορφη, δασοσκεπαστη πλαγιά του Βερμίου. Το περιβάλλον πράγματι ενέπνεε ηρεμία, γαλήνη ,θρησκευτική κατάνυξη. Μέχρι να βραδιάσει και να πάμε για δείπνο σε μια κοντινή ταβέρνα, είχαμε αρκετό χρόνο να περιηγηθούμε στην περιοχή γύρω από τους ξενώνες .Κατά τις 22:30 επιστρέψαμε στους ξενώνες, για να ξεκουραστούμε .

Την επόμενη μέρα στις 9:00 αναχωρήσαμε για την Αριδαία όπου επισκεφθήκαμε το Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής. Εκεί μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για την καθημερινή ζωή των Ποντίων ,την ενδυμασία τους και τις δραστηριότητες που υλοποιούν τα μέλη του Ιδρύματος .Επόμενος σταθμός μας ήταν τα λουτρά Πόζαρ .Το τοπίο ήταν φανταστικό. Τα νερά των λουτρών έχουν ιαματική δράση και αρκετοί επισκέπτες τα χρησιμοποιούσαν για λουτροθεραπεία .

Κατόπιν κατευθυνθήκαμε προς την Έδεσσα όπου επισκεφθήκαμε τους Καταρράκτες που αποτελούσαν τον τελευταίο μας προορισμό. Οι Καταρράκτες είχαν ύψος 70 μέτρα και ήταν εντυπωσιακοί .Έπειτα περιηγηθήκαμε στην πόλη της Έδεσσας όπου γευματίσαμε λίγο πριν κατευθυνθούμε στο λεωφορείο και πάρουμε το δρόμο της επιστροφής .

Η εκδρομή θα μας μείνει αξέχαστη, αφού διασκεδάσαμε και περάσαμε επιπλέον χρόνο με τους φίλους μας .Πάνω απ' όλα μάθαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για την πατρίδα μας και τον πολιτισμό μας και κυρίως για το πρόγραμμα που εκπονούμε. Τέλος, ευχαριστούμε τους καθηγητές που μας συνόδεψαν και βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της εκδρομής .

Μέκλια Γεωργία και Κόττη Σταυρούλα

Γ₁

3^ο Γυμνάσιο Τρικάλων