

ΓΙΑ.....ΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ

Θα 'θελα να 'σουν

άξενος.

Θα 'θελα να 'σουν

άλλος.

Απρόσιτος, ανέκφραστος,

απόρθητος.

Να 'σουν και αφιλόξενος

και άπιστος.

Απολίτιστος και άχρωμος.

Να μην θυμάμαι ομορφιές,

να μη θυμάμαι πλούτη,

να μη θυμάμαι χρώματα,

χορούς και πανηγύρια.

Μα μήτε πόνους, στεναγμούς,

ξεριζωμούς και έγνοιες.

Να μη θυμάμαι προσφυγιά,

θάνατο, μοιρολόγια.

Γίνεται όμως τώρα αυτό;

Όμορφε, μακρινέ, δικέ μου

Εύξεινε Πόντε;

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΜΕΛΑ

Στην Παναγιά τη Σουμελά,

θα πάω να προσκυνήσω.

Θα ανάψω το κεράκι μου.

Θα Την παρακαλέσω.

Όλους να μας φυλάει Αυτή,

όλους να μας προσέχει.

Να δίνει δύναμη, χαρές,

παρηγοριά κι αγάπη.

Στον κόσμο που 'χει συμφορές,

στον κόσμο που 'χει λύπες.

Να στέκει εκεί παρηγοριά

και να τους προστατεύει.

Όπως προστάτεψε πολλούς

με πίκρα ποτισμένους,

να στέκουν όρθιοι ψηλά,

να μάχονται να ζήσουν

και να κρατήσουν ζωντανές

θύμισες και πατρίδες

χαμένες, ξένες, μακρινές

μα τόσο ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ.

ΧΑΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ..ΜΑ ΣΩΘΗΚΑΜΕ

Χάσαμε την πατρίδα μας ,

τα σπίτια μας, τις εκκλησιές μας,

τα' άγια μας χώματα.

Χάσαμε τα βουνά μας, τα ποτάμια μας.

Χάσαμε τ' αδέρφια μας, τους γονείς μας,

πολλούς δικούς μας αγαπημένους.

Χάσαμε βιος και ρουχισμό.

Ξεριζωθήκαμε, ξεκληριστήκαμε.

Σταθήκαμε όμως δυνατοί.

Σταθήκαμε στα πόδια μας

ο ένας πλάι στον άλλο,

κοντά κοντά

και σώσαμε την πίστη μας, τη γλώσσα,

τις συνήθειες.

Σώσαμε τα τραγούδια μας

αλλά και τους χορούς μας,

τα ήθη και τα έθιμα

κι όλες τις παραδόσεις.

Και ζωντανά θα μείνουμε

γιατί και τα παιδιά μας

έτσι τα μεγαλώνουμε.....

να ξέρουν, να θυμούνται

τα βάσανα, τους στεναγμούς,

τους πόνους των Ποντίων

και κάποια μέρα θα μιλούν

για τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ όλοι.

ΠΟΝΤΟΣ

Πόντος

Πατρίδα μακρινή

Νοσταλγία

Πόνος, ξεριζωμός

και ιστορία.

Πόντος

Πόσους καημούς κρύβουν

τα χώματά σου,

πόση πίκρα

και δυστυχία;

Πόντος

Χαμένη πατρίδα.

Σε σκέφτομαι

Σε θυμάμαι

Σε κρατάω πάντα ζωντανή.

Πόντος

Τόπος ιερός, αγαπημένος.

Μέρη δικά μας ελληνικά

κι ας είναι σε ξένα χέρια

σκληρά κι αδίστακτα.

Πόντος

Μέρη ποτισμένα

με ιδρώτα, δάκρυα, αίμα

Ποντιακό – Ελληνικό.