

## Με το πρόγραμμα «Fit 4 Life» στο Σπλιτ της Κροατίας

Κοκκώνης Μάξιμος(B1)

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή της 16<sup>ης</sup> Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο Μακεδονία στην Θεσσαλονίκη. Μπορώ να πω ότι όλοι ήμασταν ενθουσιασμένοι για τις περιπέτειες που πρόκειται να βιώναμε αλλά κι αγχωμένοι για το τι θα συναντήσουμε.

Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί από τα Τρίκαλα, αφού είχαμε να διανύσουμε μια μεγάλη απόσταση μέχρι την Θεσσαλονίκη και μετά να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο με προορισμό την πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. Ήταν η πρώτη μου φορά που θα έμπαινα σε αεροπλάνο όποτε θα ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Όταν φτάσαμε στο Ζάγκρεμπ είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε αυτή την πανέμορφη πόλη, στις λίγες ώρες που διαθέταμε μέχρι να φτάσουμε στο τελικό προορισμό μας, το Σπλιτ.

Την επόμενη μέρα με την άφιξη μας στο ξενοδοχείο San Antonio επισκεφτήκαμε το σχολείο. Από τις πρώτες κιόλας στιγμές καταλάβαμε ότι θα ήταν ένα συναρπαστικό βίωμα, αφού είχαμε αναπτύξει ήδη μερικές φιλίες και είχαμε αρχίσει να δενόμαστε με τα παιδιά. Το Σπλιτ διαθέτει μερικά πολύ σημαντικά αρχαιολογικά κτίρια όπως το παλάτι του Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού που μας δόθηκε η δυνατότητα να το επισκεφτούμε όπως και πολλά άλλα αρχαιολογικά ευρήματα και άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες. Ακόμα κατά την παραμονή μας στο Σπλιτ πραγματοποιήσαμε διάφορες διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως ασκήσεις για την ενσυνειδητότητα και την παρουσίαση φυτολογίων που είχαν φτιάξει μαθητές από κάθε χώρα.

Ένα πράγμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι τα παιδιά από τις άλλες εταιρικές χώρες και τις φιλίες που θα μείνουν αξέχαστες με το πέρασμα του χρόνου. Γελάσαμε, διασκεδάσαμε, παίξαμε, δεθήκαμε και ελπίζω κάποτε να μου ξανά δοθεί η ευκαιρία να τους συναντήσω.

Συμπερασματικά πιστεύω πως το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει ευκαιρίες ζωής που πρέπει κανείς να τις παίρνει, όταν του προσφέρονται, γιατί το ταξίδι και οι φιλίες που θα κάνει είναι τα σημαντικότερα αγαθά που θα αποκομίσει. Επίσης θεωρώ ότι τα προγράμματα Erasmus έχουν ακόμα πολλά να προσφέρουν και δεν πρέπει να σταματήσουν.

Ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζουν οι καθηγητές που χάρη σε αυτούς μας δίνετε εμάς αυτή η πολύτιμη δυνατότητα να ταξιδέψουμε και χωρίς ειδικά την κ. Μαγαλιού (συντονίστρια του προγράμματος) μπορεί να μην μας δινόταν ποτέ αυτή η ευκαιρία. Το ταξίδι θα μείνει αλησμόνητο και θα είναι μια εμπειρία ζωής.